

LIDBERG

1863 KRISTINA BERGGREN fr RENGÅRD + 1935
 gift med
 1859 KARL GUSTAV LUNDBERG fr BORUP + 1943
 BARN:

1889 EDVARD LUNDBERG + 1911
 1891 AXEL LUNDBERG + 1968 LIDBERG sen SKELLEFTEÅ
 1895 HULDA gm ANSELM NILSSON + 1927 LIDBERG
 1898 EMMA gm KONRAD WARG + 1930 KARSTRÄSK
 1901 KARL gm GERDA NILSSON + 1971 SKELLEFTEHAMN
 1904 KNUT gm AGNES LINDH + 1976 ÅKERLUND, LÅNGDAL, STRÖMFORS
 mf platber
 1907 BERTIL gm LYDIA NILSSON + 1941 SKELLEFTEHAMN



KRISTINA, dotter till ANDERS och GRETA BERGGREN, RENGÅRD var äldst i en syskonskara på 10 barn.

Hon gifte sig med en man som hette KARL GUSTAV och härstamma från Borup. Han kom från fattiga förhållanden. Som barn hade han och hans bröder gått på auktion. Hans husbonde blev en man i Kusmark hos vilken han växte upp.

De unga två bosatte sig i Rengård (nuv Rudolf Nilssons gård) och bodde där ett par årtionden, alla barn är födda där. Sedan 1912 köpte de ett hemman i Lidberg och flytta dit. Kristina var som sin syster Amanda, en handlingskraftig kvinna. Hon kunde utföra de flesta göromål, sy kläder, baka i bagarstugan etc. Hon var också en riktig matmor, skogskarlar bodde ofta hos dem och skulle ha mat. Deutom var hon bygdens barnmorska. Hennes valspråk var: "No allti valhe nan raa". Hon dog i hjärnblödning feb 1935. Hon skulle hälsa på sina två söner som var bosatta i Skelleftehamn och hade just kommit in hos den ena av dem, då hon segnade ner på golvet och dog direkt.

KARL GUSTAV, som var en duktig finsnickare, blev mycket ensam när hans hustru dog. Han var också med om en mycket otäck händelse. Han gick ute på gården och skulle runda ena husknuten, då han kommer på andra sidan får han en klädstöt, med väldig kraft slagen mot pannan med ett stort blödande sår, som resultat. Det blev lasarettsvistelse för ihopsyning av såret. Officiellt "hette det" att han ramlat och slagit pannan i en stentrapp!!! Han kom hem till oss, Marklunds, och då fråga min mor om denna händelse, och hur det gått till. Han berättar då som nyss skrivits här. Min mor kunde knappast tro sina öron, och som svar på hennes fråga: Om han verkligen hann se faran, varför han inte parerade? Då sa han: "Ögat kan blixtnabbt uppfatta en fara omän man inte hinner fly undan". Han blev trodd av mor, han verkade veta vad han varit med om, klar och redig som han var.

LIDBERG

1891	AXEL LUNDBERG	+ 1968
	gift med	
1895	MINA NILSSON fr KARSTRÄSK	+ 1975

BARN:

1921	LOTTEN gm RUBEN STENLUND	SKELLEFTEÅ
1924	EIVOR gm GÖSTA NILSSON	BOLIDEN

Makarna bodde den största delen av sitt verksamma liv i Lidberg bortsett från åren 1932 - 36, då Axels broder Knut hade hand om hemmanet. Då flyttade familjen till Finnforsfallet -32 när Knut och Agnes från Nåda, Malå, gifte sig . Men det blev bara 4 år som jordbrukare de stannade. Så -36 fick Axels överta hemmanet igen. De bodde kvar till 1956 då Axel fick pension, sen flytta de till Stan. Gården de bebodde är en Västerbottens gård, byggd omkring 1870 talet. Den nyttjas numera som fritidshus av dottern Eivor och Gösta.

SKELLEFTEÅ

1921	LOTTEN LUNDBERG, LIDBERG	+ 1995
	gift med	
1914	RUBEN STENLUND f KARSTRÄSK	

BARN:

1	1943	TRYGGVE	MEDLE
2	1944	HERBERT	SKELLEFTEÅ
3	1946	RANDOLF	FALKENBERG
4	1948	RANDY GREEN	SKELLEFTEÅ
5	1952	STAFFAN	SÄVAST
6	1964	PATRIK	

I Karsträsk, (mellan Boliden och Bastuträsk) fanns det 8 gårdar och där bodde som mest 84 personer. Ruben hade tio syskon, men i en granngård var det hela 16 barn. . .

Ruben var 28 år, då han gifte sig med Lotten från Lidberg.

— Lotten bodde bara 5 kilometer från mitt hem. Och eftersom jag bara hade en ballongcykel kunde jag inte åka så långt för att gifta mig, skrattar Ruben.

□ Blev predikant

Efter giftermålet flyttade Ruben och Lotten till Röjnoret, och Ruben fick plats på torvmossen. Hans rygg stoppade inte för det hårda arbetet, och det var en av anledningarna till att han så småningom blev EFS-predikant

Vissa nöjen hade Ruben, som det gick pengar till.

□ Lämnade hela lönen

När Ruben började förtjäna egna pengar, lämnade han hela lönen till sin far.

— Vi hade bara en börs i hemmet, eljest skulle vi aldrig ha klarat oss.

— Ett par gånger fick jag åka till Skellefteå, och då fick jag tio kronor med mig. Tågresan från Röjnoret kostade 3:20 tur och retur, liggplats i Degerbyn 1:25 och ståplats på cirkus Franconi 1:10. Resten av pengarna borde man helst ha med sig tillbaka.

